

Summer school Janakiram Layout – 29 april t/m 22 mei 2014

De zomervakantie voor Indiase scholen valt in april en mei, de warmste maanden van het jaar. De kinderen in Janakiram Layout, een sloppenwijk in het noorden van Bangalore, gaan niet op vakantie en maken ook geen uitstapjes tijdens de zomermaanden.

Voor de zoveelste keer op rij wordt voor hen dan ook de Summer School georganiseerd. Terwijl ik dit schrijf is het in volle gang. Vier weken lang, 2 dagen per week, worden in totaal 200 kinderen vermaakt met spelletjes en knutselen.

Op dinsdag 29 april is de aftrap van de Summer school 2014. Inge en Fokkelien, vrijwilligers van het eerste uur, hebben ook dit jaar weer een heel programma in elkaar gezet. Zo'n 20 vrijwilligers helpen hen deze weken om de zomervakantie voor de kinderen van Janakiram Layout een fijne tijd te maken.

Deze eerste ochtend zijn zo'n 10 vrijwilligers aanwezig. Al ruim voor aanvang staat een hele groep kinderen te wachten bij de ingang van het pand. En hoewel Inge en Fokkelien elk jaar braaf een lijst met alle aangemelde kinderen krijgen, klopt deze lijst elk jaar van geen kant. Dit is en blijft wel India ☺.



De oudere kinderen worden weer weggestuurd, die zijn in de middag aan de beurt. En hoewel de Summer School eigenlijk maar plek heeft voor 50 kinderen per dagdeel, mogen er deze eerste dag 60 naar binnen. We hebben vandaag genoeg vrijwilligers om deze hele groep op te vangen.



Zestig kinderen van 6 tot 9 jaar, met wie we een circuit doen: 8 spelletjes, van blik gooien tot water overschenken en woorden leggen van scrabble stenen. Halverwege de ochtend is er drinken en een snack voor de kinderen, elk dagdeel door een andere vrijwilliger verzorgd. De chauffeurs die ons naar de wijk rijden, helpen bij het snijden van de meloenen, het ronddelen van de ranja en de koekjes en het terechtwijzen van een enkel brutaaltje.

Zestig kinderen. Sommigen zo klein dat je ze nauwelijks 6 jaar geeft. En een beetje stil en verlegen. Anderen met een al (te) wijze blik in de ogen. Maar allemaal blij om even lekker bezig te zijn.

Na de lunch, waarbij de vrijwilligers even kunnen uitpuffen (het is ontzettend warm deze eerste dag) gaan we er weer tegenaan met de volgende groep kinderen, deze keer 50 kinderen van 10-12 jaar. De blikken voor het blik gooien zetten we op een andere plek, zodat de kinderen van iets verderaf kunnen gooien. Vooral de jongens zijn op deze leeftijd al zo sterk dat de blikken ons in het nauwe straatje om de oren vlogen!

De ballonnenloop, spijkerpoepen (ja, de organisatoren komen natuurlijk wel uit Nederland!) en een rustig concentratiespelletje, waarbij de kinderen kaartjes met wasknijpers doorgeven, zonder de kaartjes met de handen aan te raken. Zelfs de grote kinderen van 12 voeren dit laatste spel gefocust uit. Ik had stiekem verwacht dat ze daar te groot en te uitgelaten voor waren, maar niets is minder waar. Mooi om te zien.

Na afloop gaan de kinderen enthousiast naar huis en blijven de vrijwilligers moe, warm en plakkerig achter. De 2 liter water die ik had meegenomen was niet overdreven. We ruimen op, maken nog even een laatste foto en gaan naar huis. Moe maar voldaan. Op naar de volgende 7 dagen!

